

## TERUGBLIK

Tekst **Babette Margés** Foto's **FotoMeulenhof**

# 'Achteraf bezien was dit de juiste keuze'



## 'Kies een school op inhoud, niet vanwege je vrienden'

Isabel de Rooij (14) uit Geldrop, 3de jaar vmbo-t; Aloysius De Roosten in Eindhoven

„Ik heb deze school gekozen omdat ik niet van grootschalig hou. Hier zitten 380 leerlingen. Dat houdt het overzichtelijk. Destijds heb ik nog twee andere scholen bezocht. Mijn zus zat hier al op school en was er positief over. Van haar hoorde ik dat de docenten heel aardig zijn. Dat klopt. Als je goed je best doet, geven ze je steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Ze stimuleren me om mijn creativiteit verder te ontwikkelen. Ik teken en knutsel heel graag. Voor de Dutch Design Week bijvoorbeeld had ik een tasje ontworpen. Dat is geëxposeerd in het Klokgebouw op Strijp-S tijdens die week. Ook na school kun je hier creatieve projecten doen in de vorm van de verlengde schooldag. Toen ik koos voor het Aloysius wist ik dat niet. Het maakt het nog leuker. Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze. Het niveau past ook goed bij mij.”

### In de praktijk

„Vanuit mijn basisschool adviseerden ze vmbo en daar had ik vertrouwen in. Hierna wil ik naar de havo of naar het SintLucas in Boxtel en dan sowieso naar de Design Academy. Mijn belangrijkste tip voor 8ste-groepers is: kies een school die je aanspreekt, niet omdat je vrienden die kiezen. En oriënteer je via internet en tijdens open dagen. Vaak kun je ook minilessen volgen op je toekomstige school. Dat heb ik hier ook gedaan. Dan zie je pas echt hoe het er in de praktijk aan toe gaat.”



## 'Ga op je gevoel af'

Daphne Knufman (15) uit Helmond, 4 havo; Jan van Brabant College in Helmond

„In groep 8 bezocht ik met mijn basisschool het Jan van Brabant en dat voelde meteen goed. Natuurlijk heb ik ook nog andere scholen bezocht, maar nergens had ik hetzelfde gevoel als hier. Die keuze heeft goed uitgekapt. De school bevalt prima. Ik heb hier veel nieuwe vrienden gevonden. De begeleiding van mentoren is ook goed. In de tweede en



### Er is een zorgteam dat extra ondersteuning biedt

derde klas had ik een paar onvoldoendes. Ik twijfelde of de havo niet te hoog gegrepen was. Mede door de hulp van mijn mentor ben ik toch overgegaan en nu loopt het lekker.

„Ze doen hier echt hun best voor je. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege dyslexie, kunnen terecht bij een speciaal zorgteam. Ik heb de school niet gekozen vanwege de activiteiten die georganiseerd worden, maar ze zijn wel leuk. Zo is er ieder jaar een Brainport-week met excursies en kampen die in het teken staan van hightech. Dit schooljaar ga ik op een stedentrip naar Praag. Ik zit ook in de leerlingenvereniging en help bij het organiseren van schoolfeesten. Mijn tip voor leerlingen die nu moeten kiezen? Stel je voor dat je op een bepaalde school zit. Waar voel je je dan het beste thuis? Het volgen van mini-lessen kan daarbij helpen.”



## 'Begin al in groep 7 met je oriënteren'

Sjoerd Thomassen (16) uit Bakel, 5 gymnasium; Willibrord Gymnasium in Deurne

„Toen ik in groep 7 mijn entreetoets maakte, was al duidelijk dat ik vwo kon doen. Mijn oudere zus stond toen op het punt een middelbare school te kiezen. Ik ben met haar meegegaan naar open dagen. Dat was handig, want zo had ik al vroeg een beeld van de mogelijkheden die er waren. Vanuit Bakel kon ik richting Gemert, Helmond of Deurne voor een vwo-school. In Helmond heb ik het Jan van Brabant College en het Dr.-Knippenbergcollege bezocht. Het Commanderie College in Gemert trok me niet.”

### Sfeer

„Uiteindelijk heb ik voor het Willibrord in Deurne gekozen omdat dit een kleine school is met ongeveer 450 leerlingen. Iedereen kent elkaar. Dat vind ik fijn. En de sfeer is goed. Omdat hier maar op één niveau lesgegeven wordt, doen ze er alles aan om je te behouden. Ze zetten je niet snel terug, want dan moet je naar een andere school. Een leuke toevoeging zijn de naschoolse projecten. Je kunt die voor een groot deel zelf invullen aan de hand van je hobby's. Ik drum bijvoorbeeld en ben nu bezig met het schrijven van een muziekstuk voor een slagwerkgroep. De vaardigheden ervoor ontwikkel ik hier. Het enige nadeel van het Willibrord is dat je geen muziek als vak in de bovenbouw kunt kiezen. Als ik basisschoolleerlingen een tip zou geven, dan is dat om vroeg te beginnen met rondkijken. Als je in groep 7 begint met je oriënteren, dan weet je wat er is en heb je meer tijd om over je keuze na te denken.”